

Nieuwsbrief

nr.25

Afgelopen oktober waren mijn zootje en ik (Janneke Heinen) op de Filippijnen. Het was fantastisch alle Papaya leerlingen en (oud) Apple Scholars weer te zien. Wat is er veel bereikt en wat een geweldige sfeer hangt er op school! Bij terugkomst overheersten twee gevoelens: trots, maar vooral ook de blijdschap dat ik mag bijdragen in de levens van deze stuk voor stuk bijzondere kinderen!

In deze nieuwsbrief aandacht voor ontwikkelingen en speciale gebeurtenissen, maar ook de persoonlijke verhalen van leerlingen, zoals het door juf Clarissa geschreven verhaal van Mikaela (7), die ik in oktober bij haar vader thuis bezocht.

Een leerling centraal, door grade 1 juf Clarissa (vertaald)



Maak kennis met Mikaela. Dit lieve en levendige meisje is 7 jaar en de enige dochter van Jose Michael en Jelita.

Mikaela's lievelingsvak op school is Filipino en ze is gek op het verhalen lezen. Haar lievelingseten: vis, groente en gebraden kip en ze droomt ervan een keer aardbeien te eten. Na school doet ze een dutje, maakt huiswerk en speelt met haar neefjes en nichtjes verstoppertje. Mikaela is een kind dat net als andere kinderen gewoon wil spelen, naar school gaan en eten als

ze honger heeft. Maar haar verhaal is niet gewoon.

Mikaela's moeder overleed aan darmkanker toen Mikaela 2 was, waarna haar oma bij hen in huis kwam wonen. Haar vader is electricien, maar heeft geen vast inkomen doordat hij een ernstige vorm van diabetes en veel longproblemen heeft. Op 31 oktober jl kwam hij helaas te overlijden. Mijn hart brak toen ik dit vreselijke nieuws hoorde. Ik had zo met haar te doen toen ik haar met oma tijdens de wake zag. Aan haar ogen zag ik dat niet echt tot haar doordrong wat er gebeurde en vooral wat dit verlies voor haar zou betekenen.

Mikaela's oma heeft een klein pensioen van P3.200,- (€60,25) per maand en heeft geen werk meer. Ze is oud, maar moet sterk blijven om alles om haar heen draaiende te houden. Gelukkig hebben ze veel steun aan elkaar.

Op school proberen we haar extra aandacht te geven en haar te laten voelen dat we van haar houden. Papaya is haar favorite plek om te zijn en wij zijn blij deze lieve en intelligente meid als leerling te hebben!

Papaya: ontwikkelingen, activiteiten en bijzonderheden

Het loopt lekker op Papaya. De sfeer is fijn, het onderwijs van hoge kwaliteit en veelzijdig. Lourdes, het nieuwe schoolhoofd past goed in het team en ook de ouders en leerlingen zijn blij met hoe het allemaal loopt. Papaya is een populaire en steeds bekendere school in de

buurt, waar veel ouders hun kinderen naartoe willen laten gaan. Daarom kloppen er regelmatig nieuwe mensen op de poort. We houden echter vast aan ons beleid de klassen niet te groot te maken en beperken ons tot de samenwerking met twee kleuterscholen en het naastgelegen kindertehuis. Uit de groep kinderen die van deze scholen en het tehuis komen, worden onze leerlingen gekozen op basis van motivatie van de ouders/verzorgers, de capaciteit van de kinderen en de economische situatie van het gezin (Papaya is enkel voor de allerarmsten).

Op de Papaya School heeft (bijna) iedere maand een thema. Nutrition Month, Science Month, etc... De leraren en leraressen doen ieder jaar weer hun best de thema's op veel verschillende manieren en in de verschillende vakken te integreren. Zo werd dit jaar tijdens de Nutrition Month onder andere een kook-competitie gehouden. De groep met de beste combinatie van gezonde, lekkere maar ook goedkope voeding won een prijs. En de kinderen maakten posters die door de hele school werden opgehangen. Thema: gezonde voeding!

Papaya als Evacuatie centrum

Afgelopen augustus werd het gebied rondom de school opnieuw zeer ernstig getroffen door enorme regenval. Veel huisjes, zeker in de lager gelegen delen en langs de rivier, liepen volledig onder. Met de organisaties waar we ook bij eerdere rampen mee samenwerkten, kwamen we direct in actie. Meer dan 1000 gezinnen werden geëvacueerd. Alleen al op Papaya verbleven honderden mensen. Ze sliepen op de tafels en uitgerolde matten. Onze mensen hebben zich voor meer dan 100% ingezet om alle slachtoffers niet alleen direct op te vangen, maar ook te zorgen voor het binnenkrijgen van donaties (eten, dekens, huisraad, kleding, medicijnen, etc). In de periode dat het water begint te zakken is medische hulp van groot belang. Veel mensen hebben, ondermeer door het zeer vervuilde water, ernstige klachten en voor deze mensen werden op veel verschillende plekken medische missies georganiseerd.



Vanaf deze plek nogmaals onze dank aan alle vrijwilligers, donateurs en het Papaya personeel dat zich belangeloos enorm heeft ingespannen om er voor deze mensen te zijn! Salamats po!

Apple Scholarships

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de resultaten van een aantal scholars wat achterbleven. Sinds die tijd is er al veel verbeterd. Er zijn meer verschillende Papaya docenten betrokken bij de begeleiding van de leerlingen en er is per leerling gekeken waar de eventuele probleempunten lagen. Daarop is waar mogelijk actie ondernomen. Tien leerlingen zijn overgeplaatst naar een andere, goedkopere highschool. Ouders konden, ondanks de bijdrage via Apple, de toegenomen

studielasten niet meer dragen. Op de nieuwe school presteren ze heel goed en de meesten van hen maken deel uit van de top 10 van hun klas.



In het totaalplaatje kunnen we stellen dat de extra aandacht en begeleiding tot zichtbaar betere resultaten en meer betrokkenheid leidt. We zullen hier dan ook mee doorgaan en de coaching verder uitbreiden.

We hebben inmiddels gesprekken gehad met een aantal social workers die we samen met een andere stichting willen aannemen om de scholars nog beter te begeleiden. Helaas heeft dit nog niet tot een passende kandidaat geleid. Uiteraard zoeken we hard verder!

Hoeveel scholars die dit schooljaar hun highschooljaren afronden een scholarship kunnen krijgen om verder te leren, is deels afhankelijk van binnenkomende donaties. Datzelfde geldt voor het aantal kinderen dat na Papaya een studiebeurs kan krijgen om aan de highschooljaren te beginnen. Een scholar kost per maand € 16.50

Cijfers:

- In totaal hebben we momenteel 97 scholars
- 5 College / University studenten studeren dit jaar af
- 18 leerlingen ronden dit jaar highschool af
- 6 Apple scholars zijn de beste van hun klas

door Monaliza, afstuderend Apple scholar (vertaald)



Acht jaar geleden kwam ik in aanraking met de Papaya School. Inmiddels weet ik dat Papaya meer is dan een 'leerinstuut'. Wat Papaya bijzonder maakt is de geborgenheid en liefde. En verbonden aan deze school is het Apple project. Maar dit stuk gaat

verder niet over het functioneren van de stichting of de school, maar aan de invloed die het op mijn leven heeft gehad en nog steeds heeft..

Na de lagere school, kreeg ik dankzij mijn goede cijfers een korting van 100% aangeboden op het schoolgeld van Roosevelt College Rodriguez High School. Maar mijn moeder twijfelde; deze (private) school brengt veel extra uitgaven met zich mee die we niet konden betalen. En toen mocht ik een van de Apple Scholars worden! Van deze bijdrage konden we de bijkomende kosten voor projecten, uniforms, boeken, transport, etc betalen. Later kreeg ik ook een scholarship om verder te leren. Financiële steun is belangrijk maar de stichting heeft me ook dingen geleerd die niet te koop zijn. Ik had op school Engels geleerd, maar de praktijk is heel anders. Ik was altijd te bang en verlegen om met mensen uit andere landen te spreken, maar via Kalinga kwam ik in aanraking met veel verschillende culturen en zo leerde ik mijn blokkades te overwinnen. Dit heeft me enorm geholpen in mijn studie communicatie.

Dankzij de studiebeurs kon ik me op mijn studie focussen. Ik heb hard gewerkt om hoge cijfers te halen. Dit heeft invloed op mijn hele omgeving, vooral mijn ouders. Het maakt hen blij en dat is wat ik wil! En ik heb bovendien veel bijzondere dingen gedaan, zoals zwemmen in erg koud water, een kookwedstrijd, helpen activiteiten te organiseren, etc.

Nu ben ik bijna afgestudeerd en wil graag werken in de richting van gemeenschapsontwikkeling. En als ik ooit veel ga verdienen, word ik Kalinga-supporter! Verder heb ik een grote passie en dat is mijn koor. Ik zou dolgraag willen dat het kinderkoor dat ik leid internationale erkenning zou krijgen.

Financieel

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat 2011 een voor Kalinga financieel niet zo heel goed jaar was. Helaas zal dit zoals we dat nu kunnen beoordelen ook voor 2012 gelden. De donaties en sponsorgelden blijven achter, terwijl de zwakke Euro ervoor zorgt dat we bijna 15% meer binnen zouden moeten halen. Uiteraard doen we ons best dit te compenseren en daarnaast ook op Papaya verder te bezuinigen, maar per saldo zullen we ook dit kalenderjaar moeten inleveren. We hopen dat – met uw hulp – 2013 een goed jaar gaat worden waarin we het aantal scholars kunnen laten groeien in plaats van laten afnemen.

Verder:

- Volg Chase die momenteel als vrijwilliger op Papaya werkt via: <http://volunteerkalinga2012.blogspot.com/>
- onze nieuwe website is in de lucht. Neem er gerust een kijkje voor meer informatie en persoonlijke verhalen. www.kalinga.nl. Op deze site staan ook al onze jaarverslagen.
- Volg ons ook via www.facebook.com/kalinga.nl
- **We hopen dat je deze kinderen wilt (blijven) helpen! Hartelijk dank !**



Stichting Kalinga geeft structurele hulp aan Filippijnse straatkinderen
Kalinga betekent *zorg* of *geven om*