

Nieuwsbrief

nr. 22- februari 2011

In memoriam



Op 10 oktober jl. is Michael Douglas, de jongste zoon van Josephine, onze congieerge op Papaya, op 16 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van zijn al lang voortslepende nierproblemen. Michael woonde met zijn moeder vanaf de start van Papaya op het schoolterrein

en was daarom bij alle kinderen en docenten bekend en bovenal zeer geliefd. Michael heeft de dagen na zijn overlijden en voor de begrafenis op verzoek van velen op school opgebaard gelegen. Daar heeft iedereen afscheid kunnen nemen en hebben zoals op de Filippijnen gebruikelijk is, de familieleden, maar ook alle andere betrokkenen, kunnen waken over het lichaam van Michael. We zijn erg blij en trots Michael gekend te mogen hebben en wensen Josephine en haar dochter Nadine heel veel sterkte!

Door: Carol Salita, hoofd van de Papaya School



Meet Sybelle Tortoles, a 3rd Grader pupil. She is our Princess Fiona (from the movie "Shrek"), in the recent English Month class presentation of Classic Fairy Tales. Sybelle is a very active girl and is always smiling. Her long hair always in a ponytail, you can see her after classes playing with her classmates while waiting for the school service. I sometimes ride and talk with them during the trip. She told me once

that her father brought home a computer and she is very excited to play with it.

Third child from their family, she shares chores with her two older sisters. She is tasked to take care of her baby sister while her mother is busy washing plastic shampoo bottles to be sold to the junk shop. The day I came to their house, her mother is feeding some pigs. Tending pigs is their other source of income. Her father is a dump truck driver. I then remember about the computer she so proudly told me, and yes, there was one - a scrap from the dumps. It felt like a pinch in the heart as how so simple things could bring too much joy to this kid. Still, it is Sybelle- almost the same spirit as the character Fiona making a print in our hearts!



Activiteiten en bijzonderheden op Papaya

Afgelopen oktober herdachten de Papaya leerlingen de Tyfoon Ketsana (Ondoy) die een jaar daarvoor de Filippijnen en vooral het gebied rondom de school, ernstig heeft getroffen. Gemiddeld worden de Filippijnen 24 keer per jaar aangedaan door een tyfoon, maar deze was wel heel erg heftig. We herdachten hoe Papaya als evacuatie centrum diende waar vele families naartoe vluchtten met niet alleen hun kinderen, maar ook hun bezittingen en dieren. Een jaar later hebben de Papaya leerlingen niet alleen over de ramp zelf gesproken, maar hielden ze ook een schoolbreed project over klimaatverandering; films voor alle verschillende niveaus, een tentoonstelling door de kinderen gemaakt en meerdere discussielessen.

Papaya bibliotheek anders ingezet

Recentelijk werd de bibliotheek van de Papaya School door 14 verschillende non-profit organisaties gebruikt voor een uitgebreide netwerkbijeenkomst. Het doel was hierbij ervaringen en kennis uit te wisselen en daarmee een maximale output te krijgen uit iedere aanwezige partij. Verder wordt de ruimte ook steeds vaker gebruikt door studenten uit de gebieden om de school heen. Echter het inzetten van de bibliotheek en de ruimte zelf kan nog veel meer worden uitgebreid en daar wordt dan ook hard aan gewerkt!

Marathon & Taekwondo

22 leerlingen uit grade 5 en 6 namen deel aan de marathon waar 2000 leerlingen van meerdere scholen en foundations uit dezelfde provincie aan mee deden. Een van de Papaya leerlingen liep zo goed dat hij bijna de eerste prijs in de wacht sleepte, maar toen... raakten zijn veters los en na het strikken ervan eindigde hij op de 7^e plek. Uiteraard baalde hij hiervan, maar ondanks dit was het voor de kinderen een geweldig positieve ervaring, vooral ook omdat ze zoveel nieuwe leeftijdsgenoten hebben ontmoet. Een van de mensen uit de organisatie vertelde Peter Emata, die vanuit het Kalinga Filippijnen bestuur mee ging: "the Papaya children are the most cooperative and disciplined participant out of over two thousand participants". Uiteraard waren we daar best een beetje trots op!

Het Papaya Taekwondo team heeft in de laatste maanden ook niet stil gezeten. Zo deden ze mee aan de "The David Cup", waar de meeste van onze leerlingen met medailles (brons, zilver en goud!) naar huis gingen. Ook in de Rizal Provincial Sports Meet won Papaya een gouden medaille.



Papayalypics op International School Manila (ISM)

Al een heel aantal jaar is er een band tussen ISM en onze Papaya School. Tijdens verschillende activiteiten wordt deze band extra aangehaald. Zo zijn de Papaya leerlingen naar ISM geweest voor de Papayalypics. Leerlingen van grade 3 tot en met 6 zijn vier dagen

naar ISM geweest voor sportieve activiteiten en om leeftijdgenoten te ontmoeten. ISM is een prachtige school met ongelooflijk veel faciliteiten. 'Onze' kinderen kijken er hun ogen uit; een complete andere wereld is het voor hen. Thuis spelen ze op de vuilnisbelt en als je dan in een omgeving komt waar niet alleen heel veel faciliteiten zijn, maar je er ook volop gebruik van mag maken en bovendien eens even echt in de watten wordt gelegd, is dat uiteraard een zeer bijzondere ervaring. Dit soort tripjes heeft op de kinderen een enorme impact en stelt ze in de gelegenheid ook eens heerlijk te ontspannen.

Carol, het schoolhoofd, omschreef het (vertaald) als volgt: De kinderen leven vaak met veel hoop en verlangen in hun hart. Als je ze dan vraagt hun eigen thuissituatie te beschrijven, lijkt het alsof ze wakker worden en de realiteit van hun moeilijke bestaan onder ogen zien. De kinderen zien de school maar ook alle ervaringen die ze tijdens uitstapjes zoals die naar ISM opdoen, als een eerste grote stap naar een leven anders dan op de vuilnisbelt.

Foundation Day

Vorig jaar werden tijdens de jaarlijkse "Foundation Day" zo'n 200 (mini)boompjes geplant langs de weg waaraan de school ligt en die doorloopt tot aan de woonwijk Kasiglahan. De enorme droogte heeft ervoor gezorgd dat niet alle bomen zijn aangeslagen, maar een aanzienlijk deel is – mede dankzij de hulp en inzet van buurtbewoners – al flink gegroeid. Het succes van dit initiatief, bewijst dat we awareness kunnen bewerkstelligen in de wijk en daarom heeft Papaya dit jaar weer een actie georganiseerd waarbij ook de buurt wordt betrokken. Dit jaar betrof het een uitgebreide schoonmaakactie in de straatjes rondom de Payatas vuilnisbelt.

Op de eerste dag begonnen de kinderen, gewapend met van takken gemaakte bezems en blik en zakken in de zandweggetjes die langs Cashew Tree (kleuterschool aan de rand van de vuilnisbelt) lopen. Het kostte niet veel tijd deze straatjes schoon te maken, omdat heel veel mensen uit de buurt, aangemoedigd door onze Papaya kinderen, kwamen helpen. Op de tweede dag gaven de klassen presentaties over een schoner milieu en de actie die ze zelf gehouden hebben.

Apple Scholars

Op dit moment vinden de beoordelingen plaats van alle Papaya leerlingen die dit jaar hun laatste leerjaar op deze school hebben. Velen van hen willen doorleren en er wordt gekeken of ze voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een scholarship. Van de 34 leerlingen zijn er 6 op Papaya ingestroomd via het aangrenzende kindertehuis Mango Tree. Deze leerlingen krijgen via het tehuis een scholarship. Van de overige 28 leerlingen komen vermoedelijk 22 leerlingen in aanmerking voor een scholarship via Kalinga.

Van de 6 die dan nog 'overblijven' is bekend dat een van de leerlingen, Pamela, door haar ouders financieel ondersteund kan worden; haar moeder geeft nu les op Cashew Tree School, de kleuterschool waar we mee samen werken (aan de rand van de Payatas Vuilnisbelt). Haar man heeft sinds kort ook een vaste baan en hun inkomen is nu toereikend om de studie van Pamela te betalen. Hun jongere kind zit nog in klas 3 van de Papaya School.

Van de laatste vijf is het nog onduidelijk omdat ze in sommige gevallen willen verhuizen of er onvoldoende motivatie lijkt te zijn om verder te leren.

Door Marieke Stoppel, vrijwilliger Piña Project

Tien dagen werken met de inspirerende vrouwen van Piña

Hayde en Juvy, de bakens van het Piña Project, stonden op me te wachten toen ik aankwam op het vliegveld in Manilla.

Tien dagen hebben we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat samengewerkt om de coöperatie verder te ontwikkelen en efficiënter te werken, nog meer en nieuwe producten te kunnen ontwerpen en verkopen en om zo meer mensen aan een baan te helpen.

Naast een prikbord waar inspiratieve plaatjes worden geplaatst om op nieuwe ideeën te komen is er een whiteboard aangeschaft. Hierop worden werkprocessen beschreven die de werknemers meer duidelijkheid verschaffen over verantwoordelijkheden en stappen. Bovendien worden hier de tijden van de vergaderingen en andere belangrijke mededelingen op geplaatst.

Er zijn nieuwe plannen gemaakt voor omzetvergroting in de eigen winkel met levensmiddelen, die in de Piña ruimte op school opgezet is. Er wordt nu bekeken hoe Piña de inkopen voor Papaya en het kindertehuis Mango, dat naast Papaya staat, zou kunnen verzorgen. Ook bekijkt Piña wat ze zouden moeten verkopen om de ouders en het Papaya personeel te kunnen helpen.

Natuurlijk hebben we ook samen veel gelachen, lekker gegeten en hier en daar nog even een populair karaokenummertje gezongen. Het waren topdagen die mij veel energie en inspiratie hebben gegeven. Te gek om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van een bedrijf gerund door zo'n enthousiast team. Vanuit Nederland zal ik hen nu weer met email en Skype voorzien van adviezen.

**We hopen dat u al deze kinderen wilt (blijven) helpen !
Samen kunnen we voor hen een echt verschil maken.**



Stichting Kalinga geeft structurele hulp aan Filipijnse straatkinderen
Kalinga betekent zorg of geven om