

Nieuwsbrief

nr 19, augustus 2009

De eerste groep leerlingen heeft Papaya verlaten en is doorgestroomd in ons Apple Scholarship programma! En in het in juni begonnen schooljaar stroomden ook weer nieuwe leerlingen in. Daarnaast is de nieuwbouw bij de school bijna afgerond en zijn er weer allerlei leuke dingen georganiseerd. Kortom: een halfjaar vol ontwikkelingen ligt achter ons. In deze nieuwsbrief kunt u er weer uitgebreid over lezen. Veel lees-plezier!

Een dringend verzoek

Stichting Kalinga maakt nog jaarlijks een flinke groei door en we willen dat uiteraard graag voortzetten. Dit brengt echter met zich mee dat we steeds meer financiële middelen nodig hebben om alles te kunnen bekostigen. We hebben dit jaar aanzienlijk geschrapt in de activiteiten op de school.

We hopen daarom ook dat we in de komende maanden een flink aantal nieuwe donateurs en sponsors kunnen werven. Wanneer u nog geen donateur bent, maar ons wel wilt (blijven) steunen, hopen we dat u zich aan ons wilt verbinden. Of wellicht kent u mensen in uw omgeving die u warm kunt maken voor ons werk en die ons willen steunen. We hebben uw hulp en steun heel hard nodig!

Door: Carol (schoolhoofd van de Papaya School)

Meet Gingver Ann A. Oriarte, a 9-year old Grade III pupil. She has three other siblings - all girls and she is the eldest. Her father is a fish vendor and her mother stays home to tend for the young ones.



Gingver Ann is a very bright kid, but life has put her in the position to take responsibilities far beyond what a normal child her age would do. She takes care of her sisters after school. She washes dishes, cleans the house and washes clothes. Every weekend she helps her father with selling fish. She carries the weighing scale. The family says she brings luck to her father- they were able to sell all the fishes fast.

She teaches her little sisters how to read and write - both her parents have not gone to school. That is why she does her home work after all their little ones have gone to sleep. That is the only time she can also play.

Activiteiten op Papaya

In de afgelopen 6 maanden waren er weer veel extra activiteiten naast het 'normale' schoolprogramma. Het is te veel om alles hier te noemen, maar zoals gebruikelijk lichten we er toch enkele uit.

In de vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan, maar afgelopen april was het dan eindelijk zover: de eerste 29 Papaya leerlingen die in 2003 begonnen, zwaaiden af. Uiteraard een feest voor de kinderen en hun families, maar ook voor alle andere betrokkenen, zoals de onderwijzers, het lokale bestuur en voor ons als Nederlandse vrijwilligers. Zeker voor 'de mensen van het eerste uur' was het een speciaal moment. Dit hebben we met elkaar toch maar bereikt. Daarom: Hoera voor de kinderen, maar ook de onderwijzers, het lokale bestuur en alle vrijwilligers en donateurs die deze mijlpaal hebben mogelijk gemaakt!



Afgelopen juni arriveerden dozen vol spullen op de Papaya School, die grotendeels door het Mencia College in Breda bij elkaar zijn verzameld. Ook de Engelstalige boeken die Kalinga kreeg van diverse Nederlandse bibliotheken zaten erbij en het was voor de kinderen een feest om al die dozen uit te pakken. Schriften, pennen, verf, speelgoed, muziekinstrumenten (met een piano!), kleding, schoenen, veel boeken voor de nieuwe bibliotheek en ga zo maar door.

In de zomervakantie werd Grade 3 door International School Manila (ISM) uitgenodigd om mee te gaan naar Ocean Park; een reusachtig aquarium. Hier leerden ze met hun leeftijdsgenootjes van ISM over de zee, het milieu en over hoe je met water om moet gaan. Een leuke en leerzame dag!

In dezelfde vakantie was er bij ISM voor de kinderen van Grade 1 een speciale dag (Friendship Day) vol sport, spel en sociale activiteiten. Deze jaarlijks terugkomende dag is er om de band tussen de scholen en de kinderen te versterken.

Nieuwbouw bij Papaya

De nieuwbouw bij de Papaya School is zo goed als afgerond en zal zodra de ruimtes geschilderd en voorzien zijn van (door Wings of Support gedoneerde) meubels, in gebruik genomen worden. Op 10 oktober aanstaande zal het nieuwe gebouw officieel worden geopend. Uiteraard zullen we daarbij zoveel mogelijk



Stichting Kalinga geeft structurele hulp aan Filippijnse straatkinderen
Kalinga betekent zorg of geven om



relaties ter plaatse uitnodigen om dit voor iedereen een speciale dag te maken en meer bekendheid te geven aan de school en aanverwante projecten. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief vrijwel zeker een kort verslag.



Inzet , doorzettingsvermogen en inspiratie

Door: Sandra Bex, vrijwilliger op de Filippijnen

Als je me vraagt om nu een omschrijving te geven van mijn eerste indrukken, zijn dit de drie woorden die door mijn hoofd schieten.

Inzet. Wat een hoge mate van inzet van zowel de studenten, de ouders, de leraren als de andere staffleden. Mijn verbazing begint voordat 's ochtends de school begint. Geen slaperige hoofden en gaperige mondjes zoals in ons land wel eens het geval is, maar een uitbundige groet voor elkaar, de leraar en ... voor mij! Ze zingen met een grote glimlach de dag tegemoet. Mijn verbazing groeit als ik zie hoeveel werk er verzet wordt op een dag. Wat wordt er veel geleerd en op hoog niveau. Enthousiast gaan kinderhandjes de lucht in om te antwoorden zodra er een vraag wordt gesteld. Het klinkt gek, maar door hun enthousiasme en de blij gezichten in dezelfde nette uniformpjes, zou je bijna vergeten waar deze kinderen vandaan komen. "Gelukkig" is er de jeepneyrit terug naar hun huizen op de Payatas vuilnisbelt die je dit snel weer helpt herinneren.

En de leraren en ouders! Met een soort roulatiesysteem geven de leraren les aan alle klassen. Het zijn harde werkers met een duidelijke boodschap; educatie is de manier om verder te komen. De ouders zorgen dagelijks voor een voedzame lunch en de hele dag zie je ze vegen, afwassen en nog veel meer. Ook hier dus aan inzet geen gebrek.

Doorzettingsvermogen. Het is niet altijd gemakkelijk de school te runnen met de middelen die er zijn. Hier is doorzettingsvermogen voor nodig. Af en toe is er moeite met het budget, zoals bijvoorbeeld voor het eten. Dan wordt er een nieuw en goedkoper recept bedacht (maar niet minder gezond natuurlijk). En de kinderen moesten een kaart maken met gekleurd papier. Al snel zag ik dat hiervan onvoldoede aanwezig was, maar direct werd er gedeeld en zo kon iedereen aan de slag. Verder wordt niet in de werkboeken geschreven, maar wordt alles eerst overgeschreven, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo heb je meteen een mooie schrijfoefening! Het beste er van maken met de middelen die je hebt.

Inspiratie. Wat een inspiratiebron deze school! Wat een sfeer en geweldige mensen! Ik voel me vereerd hier de komende tijd aan bij te dragen en kan iedereen aanraden om als het tot de mogelijkheden behoort, de school te bezoeken. Hopelijk ga ik hier nog een mooie tijd tegemoet.

Apple Scholars

Afgelopen juni zijn uiteindelijk 25 van de 29 leerlingen die de Papaya School verlieten begonnen aan hun highschooljaren met behulp van ons Apple Scholarship programma. Er is veel met de leerlingen en hun ouders/verzorgers gesproken en bij twee van de leerlingen was de situatie helaas zo dat de ouders dusdanig weinig interesse in een vervolgopleiding voor hun kind hadden, dat ze er niet in wilden investeren. Ze wilden dat hun kinderen gingen werken om geld te verdienen... Ondanks vele vervolggesprekken heeft dit bij deze twee leerlingen niet geleid tot een betere situatie en op basis daarvan hebben we moeten besluiten hen dan ook geen scholarship te verstrekken.

Een andere leerling ging verhuizen naar een heel ander eiland en we kunnen haar daarom niet verder begeleiden. Gelukkig is de situatie binnen hun gezin dusdanig verbeterd dat de ouders zelf een vervolgopleiding voor haar kunnen betalen en dat ook – op hun nieuwe plek – zullen doen. Tot slot is er nog een leerling waarbij ook aangegeven is dat de ouders een betere baan hebben gekregen en daarmee nu zelf de middelen hebben om de vervolgopleiding van hun kind te bekostigen. Uiteraard is dat goed nieuws!

Aubrey en Michael

De scholars die afgelopen april afstudeerden, hebben inmiddels ook een baan gevonden. Aubrey werkt op een kantoor als administratief assistent en ze heeft ons gemeld dat ze met haar huidige salaris een flinke sprong voorwaarts heeft gemaakt. Ook met Michael gaat het goed. Michael werkt tegen een kleine vergoeding als vrijwilliger (sociaal werker) voor een stichting omdat hij nog een board examen moet afleggen. Daarna zal hij een volwaardig betaalde baan kunnen zoeken.

Tot slot

In onze halfjaarlijkse nieuwsbrief proberen we altijd zoveel mogelijk informatie te geven. Voor nog meer informatie, filmpjes, foto's en updates, verwijzen we u met trots naar onze website www.kalinga.nl. Ook kunt u op deze site onze jaarverslagen vinden. Natuurlijk kunt u daarnaast voor aanvullende vragen of informatie altijd contact met ons opnemen. Bovendien verzorgen wij graag een presentatie over de Filippijnen, de situatie van de kinderen waarmee we werken en onze projecten op bijvoorbeeld service- of sportclubs, op scholen of bij bedrijven .

We hopen (opnieuw) op uw steun te mogen rekenen!



Stichting Kalinga geeft structurele hulp aan Filippijnse straatkinderen
Kalinga betekent zorg of geven om